

Mededelingen



De volgende 'Mededelingen' zal D.V. verschijnen in de week van 30 januari a.s. Kopij graag vóór maandag 31 januari 19.00 uur inleveren

9 jan. 09.30 uur Leesdienst (Johan Warners)
Coll. Kerk en Betrekkingen Buitenlandse Kerken
Collectebijdrage voor de kerk en BBK kan ook worden overgemaakt op rekeningnummer NL18RABO0341009342) t.n.v. boekhouder Geref. Kerk

16 jan. 09.30 uur Leesdienst (Frits Saathof)
Coll. Kerk en Hulpbehoevende Kerken
Collectebijdrage voor de kerk en Hulpbehoevende kerken kan ook worden overgemaakt op rekeningnummer NL18RABO0341009342) t.n.v. boekhouder Geref. Kerk

23 jan. 09.30 uur Ds. J.J. Verwey (HA)
Coll. Kerk en Diaconie
Collectebijdrage voor de kerk kan ook worden overgemaakt op rekeningnummer NL18RABO0341009342) t.n.v. boekhouder Geref. Kerk en de collectebijdrage voor de diaconie kan ook worden overgemaakt op rekeningnummer NL75RABO0341031305 t.n.v. Diaconie Geref. kerk Marum

30 jan. 09.30 uur Alfred Brink
Coll. Kerk en Evangelie & Moslims
Collectebijdrage voor de kerk en Evangelie & Moslims kan ook worden overgemaakt op rekeningnummer NL18RABO0341009342) t.n.v. boekhouder Geref. Kerk

6 feb. 09.30 uur Ds. D. de Jong
Coll. Kerk en Diaconie
Collectebijdrage voor de kerk kan ook worden overgemaakt op rekeningnummer NL18RABO0341009342) t.n.v. boekhouder Geref. Kerk en de collectebijdrage voor de diaconie kan ook worden overgemaakt op rekeningnummer NL75RABO0341031305 t.n.v. Diaconie Geref. kerk Marum

Bijbelse overdenking

"In het begin schiep God de hemel en de aarde" Gen. 1:1

2022, een nieuw jaar, een nieuw begin.

Misschien heb je wel goede voornemens voor dit jaar. Bijvoorbeeld meer tijd met God doorbrengen.

Mogelijk doe je er niet aan omdat je merkt dat het voorgaande jaren niet echt gelukt is om je er aan te houden.

En in deze tijd kan het ook helemaal niet voelen als een nieuw jaar, een nieuw begin.

Toch mag je altijd weer terug naar de oorsprong. God maakt de hemel en de aarde. Hij maakt de sterren, de bloemen, de vogels, de bladeren en de sneeuw. Ondanks alles mogen we daar nog steeds van genieten.

Het mooiste en het liefste wat Hij heeft gemaakt ben jij. Jij hebt voor Hem de meeste waarde.

Betrek je God in je nieuwe gewoontes? Goede voornemens? Hij zal je helpen. Hij is altijd bij jou.

Rebekka Dijksterhuis

Uit ons kerkgezin

Marum 04-01-2022

Broeders en zusters van de Immanuëlkerk

Wat een jaar hebben we achter de rug! Zoveel onrust, verwarring, polarisatie, tweedeling en angst. En dat gaat de kerkdeuren niet voorbij; denk alleen al aan de aanpak van Covid-19 en de oppepprik gaan halen ja/nee. In de week voor 19 december moest er besloten gaan worden om alleen online diensten te gaan verzorgen. "Omikron" heet de variant deze keer. Kleine "o" betekent dat letterlijk. Het heeft ons het kerstfeest afgepakt, zo voelt het in elk geval. Niet meer samenkomen in groten getale, geen grote groepen bij elkaar om "het feest" te vieren.

Vorbereidingen die al in gang waren gezet moesten (alweer) gewijzigd worden.

Toch mogen we tegen elkaar zeggen: Kerst wordt ons in essentie niet afgepakt. Ook als we niet op de gebruikelijke manier samen kunnen komen. Want Kerst is Christus zelf. Toen Hij geboren werd, was het maar een klein en intiem feest op een onooglijke plek. Weggestopt, omdat Hij niet geboren mocht worden in de stad van gezelligheid. Maar onnoemelijk groot is Zijn betekenis. God kwam om in Hem vrede te brengen. En laten wij, ook zonder massaal samenkomen en samen zingen, de boodschap dat wij al onze vrede en vreugde ontvangen in Jezus Christus in onze harten laten indalen en in geloof deze ingewikkelde tijd beleven.

Afgelopen december is er het één ander gebeurd; we hebben afscheid genomen van br. en zr. de Jong en hun zoontje. Roel, Mieke en Sieb wonen al een tijd(je) aan de Harkereed in Doezum maar nu was het moment gekomen om de attestaties op te vragen en zich definitief aan te gaan sluiten bij GKv Grootegast; we wensen jullie daar alle goeds toe en bedankt dat jullie je gaven en talenten (ook) hebben ingezet voor de Immanuëlkerk. Feest was er bij br. en zr. Til-Elzinga; Jantje en Gerrit-Jan waren 11 december j.l. 40 jaar getrouwd. Ze voelen zich rijk gezegend en zo is het ook benoemd in het gebed. Naast blijdschap waren er ook leden, van onze gemeente, die met verdriet kregen te maken;

op zaterdagmorgen, 18 december, is op de leeftijd van 88 jaar thuisgekomen, bij haar Heer en Heiland, zr. E.W. Norg-Mollema. Alfred Brink zal verderop in het kerkblad hier woorden aan gaan wijden.

Zr. Hennie Dam kreeg ook met een sterfgeval te maken in haar familie; haar jongere zus overleed vrij plotseling en dat geeft veel verdriet bij Hennie en Eltje. En op 29 december overleed de vader van br. Tamme v/d Wal; voor Tamme, Anita en de kinderen kwam dit sterven onverwachts en is het een zware klap. Mede gezien het feit dat Tamme zijn moeder nog niet zo lang geleden ook al is overleden. De dood van iemand van wie je houdt is moeilijk. Het zet je leven totaal op de kop. Welke troost is er dan voor je? Gelukkig wijst de Heer ons die troost. Als onze aardse tent is afgebroken dan hebben we een woning bij God. Van het leven hier ga je naar het leven met Hem. Je gaat terstond naar Christus. Maar het verdriet en het gemis is er niet minder om en daarom is onze bede voor de nabestaanden: Heer ontferm U over hen die achterblijven.

Doordat Nederland in lockdown "moest" had dit ook gevolgen voor de kerstviering. De gemeenteleden, jong en oud, die aan deze viering een bijdrage hebben geleverd wil ik vanaf deze plaats hartelijk bedanken. En deze dank geldt ook voor het beamteam die ervoor zorgde en zorgt dat we online toch mee kunnen doen. Helaas heeft de classis niet vergaderd op 16 december maar konden we wel alvast een nieuwe vergaderdatum vastleggen.

Ik sluit af dat er een toekomst vol van hoop is. De hoop dat God deze wereld trouw blijft. En als Hij, Immanuël, als Hij trouw blijft, dan moeten wij ook in 2022 trouw blijven.

Frank Jongsma

Beroepen Ds. Sietsma

Achteraf kwam de datum van 16 december om een classisvergadering te beleggen voor Marum iets te vroeg. Alle informatie was wel verstuurd maar de afgevaardigden moeten wel ruim de tijd hebben om zich in de agendapunten te kunnen verdiepen; dat was de hoofdreden om deze vergadering te annuleren. Maar de volgende vergadering is pas 17 febr. '22. Dat bracht de kerkenraad ertoe om een buitengewone classisvergadering te gaan beleggen; wanneer je zoiets organiseert dien je wel een tweede kerk erbij te hebben die dit verzoek ondersteunt. En Aduard was hiertoe bereid. Dit gaat nu een online vergadering worden met het onderwerp: het beroepen van een deeltijd predikant. Wat dient dan bespreking en goedkeuring? A) de overeenkomst tussen kerk en predikant; de beroepsbrief met bijlage. B) advies deputaten hulpbehoevende kerken.

Dit gaat, als God het geeft, plaats vinden op 13 januari '22. Mocht de classis akkoord gaan, met ons voorstel, dan zouden de volgende stappen in een stroomversnelling kunnen raken. Dan kunt u denken aan de beroepsbrief versturen, antwoord ontvangen, etc..

Eind december kregen we als gemeenteleden de mogelijkheid om ds. Sietsma en zijn vrouw een kerstgroet te sturen. Voor de kerstdagen is deze digitaal verstuurd naar Brazilië. Ook hebben ds. Sietsma en zijn vrouw de onlinedienst bekeken van de 1ste kerstdag zoals we daar in Marum invulling aan hebben gegeven. Al snel kwam er bericht terug en hieronder zijn reactie.

Wat een prachtige dienst! Gefeliciteerd ermee. En dan de deelname van de gemeente, alle bijdragen en filmpjes van attenties bezorgen, muziek enz. Kortom we hebben genoten! En dat allemaal tot eer van God. Goede jaarwisseling en hartelijke groeten aan heel de gemeente. Bij wijze van Oudejaarsgroet, wil ik graag een klein filmpje doorsturen voor heel de gemeente; in het bijzonder voor de muzikliefhebbers. Het laat zien hoe we hier in Carambé ook van muziek houden. Het is de binnenkomst van een bruidspaar in de trouwdienst, en het is zo mooi. Beetje Amerikaanse stijl, maar dat geeft niet, hoop ik. Omdat Marum erg muzikaal is, leek dit me passend als nieuwjaarsgroet. Maar het is hier niet elke week feest hoor. Enfin, goede jaarwisseling, Gods zegen, en als God het geeft: tot spoedig!

Roel Sietsma & Madeline

De muziek: https://www.youtube.com/watch?v=LIGP_vTYPKs

Frank Jongsma

Update Immanuëlkerk en de coronamaatregelen

- o Kerkdiensten worden tot en met zondag 16 januari '22 alleen online gehouden; misschien moeten we die datum zelfs verlengen.
- o De maand januari blijven we zo wie zo alleen morgendiensten beleggen.
- o Mochten er wijzigingen komen dan komt er van onze kant, tussentijds, een reactie.

Frank Jongsma

In memoriam zuster E.W. Norg-Mollema

Woensdag 22 december heeft de familie in besloten kring afscheid genomen van hun lieve zorgzame mam, oma en oude oma. Jarenlang mocht ze actief en betrokken lid zijn van de gemeente Marum. Tegen de tijd dat ik kwam had ze zich teruggetrokken en kwam er alleen nog familie over de vloer. Ze vond het moeilijk om over het verleden te praten. Gelukkig hadden we wel contact via de telefoon en konden we samen bidden en danken. En dan merkte ik in alles haar onwankelbaar vertrouwen in de Here God, naar wie ze verlangde heen te gaan. "Veilig in Jezus' armen". Moge de Here God haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen troosten met die belofte.

Alfred Brink

Dankbetuiging

Broeders en zusters,

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en medeleven na het overlijden van onze (schoon)moeder en oma en ouwe oma. Dit alles was ons tot troost en steun!

Henk en Janet van der Veen, kinderen en kleinkinderen

Bericht Familie de Jong

Afgelopen jaar zijn we verhuisd naar Doezum en hebben we een prachtige camperreis kunnen maken. Inmiddels zijn we al een tijd weer terug en gaat Sieb in Grootegast naar school. We hebben dan ook besloten ons aan te sluiten bij gkv Grootegast.

Iedereen bedankt voor de fijne jaren die we in Marum mochten hebben!

Hartelijke groet,

Roel & Mieke, Sieb de Jong

Bijzondere verjaardagen

Van de jarigen in deze maand noemen we in het bijzonder br. J. Brouwer die op 27 januari zijn verjaardag hoopt te vieren. We wensen hem met de andere jarigen deze maand een fijne dag toe en Gods zegen voor het komende jaar. Hieronder een overzicht van alle jarigen in de maand januari:

Januari

04 Rogier Boersma

10 Geanne Jongsma

16 Dan Venema

19 Hans-Peter Kieneker

20 Henk v/d Veen (Kruisweg)

23 Elly v/d Maar-de Boer

23 Johan Warners

24 Froukje Boer-de Wit

27 J. Brouwer

28 Martiene Faber-Geertsema

Bijdragen en Giften

Bijdragen en giften enz. voor de kerk kunnen worden overgemaakt per bank, rek.nr.3410.09.342 (IBAN NL18RABO0341009342) t.n.v. boekhouder Geref. kerk, Molenweg 80 te Niebert.

Collectemunten zijn verkrijgbaar bij de Boekhouder in Niebert en bij Jantje Til in Marum. Er zijn een drietal munten, te weten: **Blauw € 0,50, Grijs € 0,75 en Rood € 1,00**. Er zijn geen vaste afhaal momenten, maar wel graag even vooraf bellen.

Bijdragen en giften voor de zending (**quotum € 55,00 per bel. lid**) kunnen worden overgemaakt per Postbank NL15INGB0003321127 t.n.v. zendingscommissie Marum.

Giften voor de Theologische Universiteit (**quotum € 33,50 per bel. lid**) kunt u overmaken op bankrek. nr. NL18RABO0341009342 t.n.v. boekhouder Geref. Kerk, Molenweg 80 te Niebert, o.v.v. Bijdrage TU.

Bijdragen en giften voor de diaconie kunt u storten op rek. nr. NL75RABO0341031305 t.n.v. Diaconie Geref. kerk Marum, p/a Postbus 66 te Marum.

Opbrengsten collecten

20 juni	Kerk	€	33,00
	Bouwfonds	€	21,75
27 juni	Kerk	€	16,20
	VSE	€	18,25
4 juli	Kerk	€	38,90
	Diaconie	€	28,65
11 juli	Kerk	€	20,75
	Bouwfonds	€	23,75
18 juli	Kerk	€	12,00
	Orgelfonds	€	10,50
25 juli	Kerk	€	22,00
	Evangelisatie & Recreatie	€	16,00
1 aug.	Kerk	€	25,55
	AKD	€	21,45
8 aug.	Kerk	€	26,50
	Diaconie	€	11,50
15 aug.	Kerk	€	14,00
	AKD	€	16,00
22 aug.	Kerk	€	24,90
	Bouwfonds	€	28,60
29 aug.	Kerk	€	29,45
	Diaconie	€	26,30
5 sept.	Kerk	€	22,00
	VSE	€	21,50
12 sept.	Kerk	€	37,20
	Zending	€	29,55
19 sept.	Kerk	€	28,00
	Diaconie	€	24,50
26 sept.	Kerk	€	41,25
	VSE	€	22,35
3 okt.	Kerk	€	45,60
	Bouwfonds	€	39,40
10 okt.	Kerk	€	35,65
	Classis	€	30,25
17 okt.	Kerk	€	49,20
	Diaconie	€	48,10
24 okt.	Kerk	€	25,95
	Zending	€	55,80
31 okt.	Kerk	€	48,95
	VSE	€	30,65
	NBG	€	62,70
3 nov.	Dorcas (Dankdag)	€	137,25
7 nov.	Kerk	€	49,50
	TU	€	33,50
14 nov.	Kerk	€	25,55
	Diaconie	€	27,50
21 nov.	Kerk	€	30,70
	VSE	€	27,55
28 nov.	Kerk	€	36,75
	BBK	€	23,45
5 dec.	Kerk	€	34,30
	Bouwfonds	€	31,00
12 dec.	Kerk	€	53,95
	Diaconie	€	54,75

Collecten per bank t/m 31 december 2021 € 3.012,00
 Verjaardagfonds t/m 31 december 2021 € 209,50

Binnengekomen VVB

Binnengekomen VVB t/m 31 december 2021 € 45.416,50



Van de CVB

Na de oproep een week voor het einde van het jaar 2021 is er heel veel gebeurd! Zoals u in bovenstaande grafiek hebt kunnen zien, hebben we het bedrag wat begroot was aan VVB-bijdrage ruimschoots gehaald! Eigenlijk hebben we over de hele linie hele mooie resultaten weten te behalen en is voor nagenoeg alles aan de begrotingscijfers voldaan. Hier zijn we als CVB heel erg blij mee ook omdat het normbedrag per belijdend lid hiermee gehaald is. Dit geeft richting de classis ook weer een positief beeld van hoe we als gemeente op weg zijn.

	2021	t/m 31/12			
	VVB	TU	zending	collecten	acties
Ontvangen	€ 45.416,50	€ 2.263,50	€ 3.937,00	€ 5.108,83	€ 164,00
Begroot	€ 40.000,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00	€ 4.200,00	€ 300,00
Over/Tekort	€ 5.416,50	€ 263,50	€ -63,00	€ 908,83	€ -136,00
Totaal	€ 56.889,83				
Aantal bel.liden	86		€ 661,51	Gem. per bel.lid	

Ook vond in december de rollade-actie weer plaats. Dit heeft € 164,- opgeleverd (na aftrek van inkoopkosten).

Heel hartelijk bedankt en we hopen dat we deze positieve lijn in 2022 door kunnen trekken!

Hartelijke groeten,

De CVB

Voedselbankactie

Voor deze maand staat er zuurkool en rookworst op het boodschappenlijstje van de voedselbank. Het zou fijn zijn als u deze producten weer op uw eigen lijstje wilt zetten ten behoeve van de voedselbank.

Aangezien de producten niet naar de kerk meegenomen kunnen worden momenteel, zou ik willen vragen als u producten hebt voor de voedselbank, mij even een appje te sturen of te bellen zodat ik de producten bij u thuis op kan komen halen. Mijn nummer is 06-50823728.

Mede namens de voedselbank, heel hartelijk bedankt!

Hartelijke groeten,

Klaas van der Veen

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering KV 08 gehouden op dinsdag 9 november 2021 aanvang 19.45 uur.

Aanwezig zijn: de brs F. Jongasma, J. Warners A.Brink, G. Welfing, S. Dijksterhuis en zr.C. Rusken
Met kennisgeving afwezig: F. Saathof

1. **Opening (lezen, zingen, gebed):**

Br. Jongasma opent de vergadering. Lezen Jesaja 41: 1-16. Daarnaast een gedeelte voorgedragen uit psalm 63.

2. **Vaststellen van de agenda**

De agenda wordt goedgekeurd en vastgesteld.

3. **Memorabilia**

- Vertrek br. Henri Martini met zijn vrouw Sonja;
- Beroepingsvergadering zondag 31 oktober 2021.

4. **Behandeling en vaststelling van de notulen**

- Doornemen en vaststellen van B 08 12 oktober; vastgesteld
- Doornemen en vaststellen van C 08 12 oktober 2021; vastgesteld
- Doornemen en vaststellen van notulen gemeentevergadering 31 oktober 2021; vastgesteld

5. **Actielijst**

Wordt besproken

6. **Gemeentewerk.**

a) **Voortgang predikantswerk:**

Er is op maandag 8 november een voortgangsgesprek geweest met ds. Sietsma. Verslag hiervan is per mail gedeeld met de leden van de kerkenraad.

Financiële onderbouwing

CVB is gevraagd voor een financiële onderbouwing.

Gemeentevergadering

Er zijn een aantal reacties vanuit de gemeente gekomen naar aanleiding van de gemeentevergadering

b) **Voortgang acties Diaconaat/Spiritualiteit/Missie/Pastoraat:**

Geen bijzonderheden op dit moment.

c) **Corona maatregelen:**

Besloten wordt om vanaf komende zondag slechts ingetogen te zingen, tenzij de maatregelen nog weer verder aangescherpt worden en zingen helemaal niet meer mogelijk is.

d) **Nieuwe bijbelvertaling**

De nieuwe vertaling komt op de kansel te liggen. Er zijn geen grote verschillen met de andere vertaling doordat het een revisie is.

7. **Rapporten en verslagen**

Verslag wordt uitgebracht.

8. **Smal (o.a. zorgadressen)**

Wordt besproken.

9. **Kerkelijke stand**

9. Kerkelijke stand is 143 (was 144)

Het aantal belijdende leden is **86 (was 86)** , Het aantal doopleden is **57 (was 58)**

- **Vertrek Henri Martini**

10. **Catechisaties en verenigingen**

Zr. Rusken gaat woensdag 10 november op bezoek bij de jongste groep. Br. Warners gaat woensdag 17 november op bezoek bij de oudste groep.

11. **Diaconie**

Geen bijzonderheden

12. **C.V.B. en zending**

Geen bijzonderheden.

13. **Ingekomen stukken om te bespreken**

Deze worden besproken.

Diaconie:

Geen bijzonderheden

Zending:

Geen bijzonderheden

Leesmap :

Zo nodig wordt deze aangevuld.

14. **Rondvraag**

Wordt gebruik van gemaakt.

15. **Besluitenlijst/knelpunten**

Geen bijzonderheden

16. **Communicatie (wat/wie/hoe)**

Taken worden verdeeld

17. **Vergaderdata:**

- Volgende reguliere vergadering: dinsdag 7 december om 19:45 uur (Opening/sluiting op die vergadering: zr. Rusken verslag: Scriba)

18. **Kort verslag deze vergadering:** Scriba

19. **Sluiting:** Br. Jongasma

Week van Gebed 16-23 januari

Zaterdagavond 15 januari: Nationaal Gebed voor vrede en verbinding

Aan de vooravond van de Week van gebed voor eenheid vindt op zaterdag 15 januari een Nationaal Gebed plaats. De initiatiefnemers zijn getroffen door de verdeeldheid tussen mensen, in geloofsgemeenschappen en de samenleving naar aanleiding van de aanhoudende coronacrisis. In het gebed wordt God gevraagd om vrede, verbinding, mildheid en eenheid.

In een programma van 20.00 – 21.30 uur spreken diverse christelijke vertegenwoordigers een gebed uit. Daarnaast wordt er aan de hand van persoonlijke verhalen duidelijk hoe de coronacrisis mensen raakt. Het programma is live te volgen via www.nationaalgebed.nl en wordt verzorgd door de EO. Overige initiatiefnemers zijn de Protestantse Kerk in Nederland, Niet Alleen, de Raad van Kerken in Nederland, Samen Kerk in Nederland en MissieNederland.

Bid thuis ook mee tijdens de Week van gebed voor eenheid aan de hand van het gebedsboekje

Met het Nationaal Gebed voor vrede en verbinding wordt dit jaar de Week van gebed voor eenheid van christenen afgetrapt. Deze vindt plaats van 16 t/m 23 januari. Met behulp van een handzaam boekje met Reflecties en gebedspunten, kun je dagelijks meebidden. Bestel of download het boekje via de website van de gebedsweek: <https://www.weekvangebed.nl/downloads/persoonlijkgebedsboekje>

De Week van gebed voor eenheid van christenen is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen wereldwijd samen bidden.

In Nederland wordt de gebedsweek georganiseerd door de Raad van Kerken en MissieNederland. Zij kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden.

Overal ter wereld bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Tot aan de coronatijd werd de Week van Gebed plaatselijk ingevuld door leden van de Molukse gemeenschap, de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en onze PKN gemeente.

Deze keer verwijzen we u naar de mogelijkheden en tips op weekvangebed.nl

Bid zelf dagelijks mee aan de hand van dit boekje, of bestel en download de edities voor kinderen en tieners.

Van harte aanbevolen!

Ds. Ineke van den Beukel

Zuid Afrika Mission

Strijken, naaien, kopiëren en... slakken kweken

In Zuid-Afrika ondersteunen we al heel wat jaren drie aids-organisaties: Khothatsong, Nakekela, Themba lethu Nkomazi, plus het samenwerkingsverband SALT-Alliance. Komende jaren ondersteunen we hen ook om meer financieel zelfstandig te worden. Door te gaan strijken, naaien, kopiëren en... slakken te kweken.

In Zuid-Afrika ondersteunen we al heel wat jaren drie aids-organisaties: Khothatsong, Nakekela, Themba lethu Nkomazi, plus het samenwerkingsverband SALT-Alliance. Stuk-voor-stuk zijn het gedreven hulporganisaties die, met hun christelijke identiteit als inspirerende krachtbron, het verschil willen maken voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Met liefde, aandacht, steun. Er zijn... als iedereen zich afwendt. Maar ook via voorlichting, bewustwording en preventie laten ze iets van Gods genade zien.

Wendbaarheid vanuit solide basis

Onze financiële betrokkenheid betekent niet alleen geld voor de hulpprogramma's, maar gaf de afgelopen jaren ook een stuk stabiliteit binnen de genoemde organisaties. Het bood hen de mogelijkheid om te investeren in organisatieopbouw, versterking van de home based care-teams en samenwerking met andere hulporganisaties, lokale overheden, kerken en scholen. Deze solide basis gaf hen afgelopen jaar – toen de coronacrisis keihard toesloeg in Zuid-Afrika – voldoende wendbaarheid om in deze crisissituatie van betekenis te zijn voor getroffen en in de nabije omgeving. Onze investeringen in capaciteitsopbouw geven ons het vertrouwen om een nieuwe, laatste fase van afnemende ondersteuning in te gaan.

Steun afbouwen

Want ons beleid is erop gericht om met tijdelijke steun (max. zo'n 20 jaar) samen 'op te lopen' met onze partners, waarbij onze steun hen op weg helpt naar meer financiële zelfstandigheid. Voor de Zuid-Afrikaanse aidsorganisaties betekent dat concreet dat we onze steun in de periode 2021 t/m 2025 afbouwen. Tegelijk hebben de aidsorganisaties, onder begeleiding van een Zuid-Afrikaanse consultant, nagedacht over het verdienen van eigen inkomsten.

Investeren in winst maken

Dat betekent dat we hen tot en met 2025 willen blijven steunen (met een dalend bedrag), maar tegelijk helpen om winstgevendende activiteiten op te zetten. Deze activiteiten moeten extra geld opleveren voor de organisatie, om daarmee de dalende steun enigszins op te vangen. We hebben Stichting Pharus bereid gevonden om dit geheel te financieren. Dat gaat om:

Nakekela wil graag investeren in drie projecten: een office-centre, een groentekwekerij en een wasserij/naaiatelier. Dit betreffen drie diensten waar vraag naar is, maar die nog niet in de omgeving beschikbaar zijn. In de afgelopen periode heeft Nakekela alvast 'proefgedraaid' met deze diensten, om zo te ontdekken wat de kosten/baten ervan zijn. Het mooie van deze diensten is dat het Nakekela niet alleen winst oplevert, maar dat ook de gemeenschap er baat bij heeft. Nakekela is vol vertrouwen en enthousiasme om met deze nieuwe diensten te starten;

Themba lethu Nkomazi wil graag investeren in een slakkenkwekerij. Dit slakkenproject sluit goed aan bij het succesvolle zaailingenproject dat Themba lethu de afgelopen jaren al opzette. Zo kunnen overgebleven en/of doorgeschooten zaailingen ingezet worden als voedsel voor de slakken en is – andersom – de slakkenmest beschikbaar als plantenvoeding. Het zaailingenproject – in 2020 goed voor bijna 1 miljoen uitgedeelde en verkochte groenteplantjes – is één van de bestaande inkomens genererende activiteiten van Themba lethu, naast bv. een internetcafé, computerlessen en een restaurant;

Khothatsong wil graag investeren in een groentetuin, waarbij verse groente beschikbaar is voor de thuiszorg-patiënten én verkocht kan worden.

In bijgaand filmpje <https://www.youtube.com/watch?v=AKaDIJVi-oc> presenteren Dorcas van Nakekela en Cleopas en Sally van Themba lethu Nkomazi hun plannen aan de financier (Stichting Pharus). Inmiddels is de benodigde financiering rond en zijn de aidsorganisaties begonnen met de uitvoering. Dus... wordt vervolgd!

Begroting Zuid-Afrika Mission 2022

Ook in 2022 continueren we onze steun aan elf samenwerkingspartners in Zuid-Afrika. Deze partner-kerken, theologische opleidingen en organisaties proberen in een vaak lastige context (zowel politiek als economisch) het evangelie in hun directe omgeving te delen, in woorden én daden! In onze begroting hebben we op een rij gezet waaraan we uw bijdrage willen gaan besteden.

Onze ondersteuning richt zich in Zuid-Afrika op evangelisatiewerk door zendelingen (kerkplanting), aids-hulpverlening en -preventie en (theologisch) onderwijs. De aidsorganisaties helpen we op weg naar meer financiële zelfstandigheid. Lees daarover meer in het voorgaande artikel 'Strijken, naaien, kopiëren en... slakken kweken'.

Voor onze steun aan al dat prachtige mission-werk hebben we voor 2021 € 1.029.228 aan uitgaven begroot. Dit financieren we voor 39% via de bijdragen (quotum) van de support-kerken die lid zijn van ons regionale samenwerkingsverband, Zuid-Afrika Mission (€ 400.234). Het resterende bedrag dat nodig is in 2022 (€ 628.994) proberen we in te zamelen via vrije giften van particulieren, kerken, scholen en fondsen, met hulp van het Landelijk Samenwerkingsverband Mission, ondersteund door Verre Naasten.

Als bestuur van Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten zijn we dankbaar voor alle mogelijkheden om contacten te onderhouden met onze broers en zussen Zuid-Afrika. Zo mogen we samen optrekken in Gods Koninkrijk en elkaar inspireren, steunen en bemoedigen om het geloof te delen, in woorden en daden.

Bekijk onze begroting via onderstaande link:

<https://verrenaasten.nl/wp-content/uploads/2021/11/Zuid-Afrika-Mission-Publieksversie-begroting-2022.pdf>



Bijbellesrooster 2022 nu beschikbaar

Het Bijbellesrooster voor 2022 is verschenen, met voor elke dag een bijbelpassage. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) stelt dit leesrooster online beschikbaar via de website.

Kerken en geloofsgemeenschappen zijn volop bezig met de voorbereidingen voor 2022. Voor hen en voor individuele Bijbellezers is het [Bijbellesrooster 2022](#) bedoeld. 'Ik wens u toe dat het leesrooster ook u helpt dagelijks een betekenisvolle ervaring te hebben met de

Bijbel, Gods boodschap van liefde voor de wereld!' aldus NBG-directeur [Rieuwerd Buitenwerf](#).

Lucas en Johannes

Het [Bijbellesrooster 2022](#) houdt op zon- en feestdagen gelijke tred met de Bijbelteksten die dan aan de orde zijn volgens het oecumenisch leesrooster. De teksten voor doordeweekse dagen sluiten hierop aan. Het oecumenisch leesrooster wordt door veel kerken gevolgd en behandelt in 2022 vooral het evangelie volgens Lucas. In de eerste maanden komt ook het Johannesevangelie aan de orde.

Het NBG-[bijbellesrooster 2022](#) is, net als in voorgaande jaren, samengesteld door ds. Klaas Touwen, protestant predikant te Deil en Enspijk. De [bijbelvertaling](#) in het rooster is de NBV21, de opvolger van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004.

Website en app

Het [Bijbellesrooster 2022](#) staat op bijbelgenootschap.nl, en is binnenkort ook beschikbaar op debijbel.nl en via de gratis NBG-app Mijn Bijbel. Naast dit dagelijkse leesrooster zijn ook [alle andere leesplannen](#) van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap beschikbaar in de app Mijn Bijbel. [Download de app](#), schrijf u in voor dit leesrooster en ontvang elke dag een notificatie met de nieuwste aflevering.

Foto: Standaardeditie NBV21 © NBG

Haïtiaans Bijbelgenootschap geeft Bijbels en noodhulp

'De rijen zijn tegenwoordig nog langer', zegt Magda Victor. 'Als we ergens Bijbels brachten was dat altijd al zo, maar nu helemaal. Mensen in het aardbeingsgebied realiseren zich dat alleen God hen hier doorheen helpt.' Victor is directeur van het Haïtiaans Bijbelgenootschap (HBG). Ze rijdt met noodhulpkassetten en bijbels naar het getroffen gebied.



Op 14 augustus werd het zuidoosten van Haïti getroffen door een zware aardbeving. 'De straten waren vol geschreeuw', vertelde een predikant aan het HBG. 'Mensen zochten wanhopig naar hun geliefden en naar hulp, water en eten'. Zo'n 2000 mensen overleefden het niet en er vielen meer dan 10.000 gewonden. Meer dan 90.000 huizen werden verwoest. En twee dagen later raasde er ook nog een orkaan over het gebied. Door natuurgeweld, politieke onrust, criminaliteit en werkloosheid is leven in Haïti overleven. 'Maar hoe gevaarlijk het hier ook is', zegt Magda Victor, 'het werk van het HBG gaat door. We ervaren dat God ons steunt. En we hebben een belangrijke taak: het Woord van God beschikbaar maken.'

Vrachtauto's met noodhulp

Ook de kerken werden zwaar getroffen door de aardbeving. Toch doen ze wat ze kunnen, vertelt Magda Victor aan Paul Doth, Hoofd Buitenlandwerk van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). 'Samen met kerken en hulporganisaties gaven we noodhulp. We reden van de hoofdstad Port-au-Prince naar het rampgebied. Daar brachten we drinkwater en eten, medicijnen, dekens, kleding en Bijbels. Dat was gevaarlijk, want er zijn hier veel roofovervallen. Daarom reden er beveiligers mee. Op de terugweg werden we aangeklampt door wanhopige mensen die mee wilden. Bijvoorbeeld door een moeder die vroeg of zij en haar kinderen mee mochten rijden naar Port-au-Prince.' Maar Victor moest 'nee' zeggen. Want deze moeder kende daar niemand, dus bij wie had ze hen af moeten zetten? En in Port-au-Prince zouden ze niet beter af zijn. Ook daar leven tienduizenden mensen sinds de [aardbeving van 2010](#) onder een zeil en in armoede. Naar het rampgebied rijdt het HBG nog steeds. Vooral met bijbels en kinderbijbels.



Bijbels voor kinderen en gezinnen

Het HBG wil - onder meer in dat gebied - deze maand duizenden kinderen een kerstcadeau geven: een eigen kinderbijbel. Dat gebeurt via kerken en scholen. Met steun van het NBG werd dit ook in eerdere jaren gedaan. Zo werden 40.000 Franse en Creoolse *Prentenbijbels* in Haïti verspreid. Vaak was het de eerste Bijbel die in het gezin kwam.

Voor dit kerstproject vragen we als NBG momenteel steun van onze achterban. En er is meer op komst: ook de [Samenleesbijbel](#) wordt vertaald en zal eind 2022 in Haïti verspreid gaan worden.

Magda Victor: 'Voor veel Haïtiaanse kinderen is zo'n kerstcadeau heel bijzonder, want ze krijgen nooit iets. Een kinderbijbel is een mooie manier om de Bijbel te leren kennen. En we bereiken met zo'n kinderbijbel niet alleen de kinderen, maar ook hun ouders.'

Nieuwe generatie

Waarom richt het HBG zich nadrukkelijk op de *kinderen*? Victor: 'De volwassenen hebben al zo veel ellende meegemaakt door natuurrampen, politieke onrust, criminaliteit en werkloosheid. Het is belangrijk dat er een nieuwe generatie opgroeit met goede normen en waarden. Die zijn in de Bijbel te vinden. Wat de volwassenen kunnen doen is: kinderen de goede richting wijzen, ze een goede basis geven. Dan blijven ze weg van foute keuzes. Daar zal het hele land van profiteren.'

En: de Bijbel hééft effect op de levens van kinderen. Victor: 'Een moeder vertelde mij over haar zoon, volgens haar een "echt straatkind". Hij wilde per se een kinderbijbel hebben en beloofde haar dat hij dan iedere week naar de zondagsschool zou gaan. Tegenwoordig gaat hij ook weer naar de kerk. Zijn leven is veranderd. Daarom geloof ik in dit project. Want de toekomst van Haïti ligt in de handen van de kinderen.'

Steun het project 'Laat het licht van Kerst schijnen voor kinderen in Haïti' via <https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-kindereninhaiti>